

berichten

ORTHODOXE
PAROCHIE
AMERSFOORT



bidden

Communie vraagt voorbereiding.

- je bidt
- je vast
- je biecht

Over bidden is veel te zeggen.

Het is het werkelijke doel van de hele zichtbare en onzichtbare schepping.

Het menselijk gebed is in feite niet meer dan een instemmen met het gebed van de schepping.

Vandaar dat de apostel Paulus oproept: "Bidt zonder ophouden!".

Het gebedsleven van een Christen omvat

- het persoonlijke gebed,

- het gezinsgebed en
- het gebed van De Kerk.

Bidden gebeurt meestal met woorden.

Het hartsgebed of het gebed in de Geest, de hoogste vorm van gebed, is zonder woorden.

- De engelen bidden.
- De priesters bidden.
- De dieren bidden.
- De hemellichamen bidden.
- De bergen en de zeeën bidden.
- De tijd bidt.
- De heiligen bidden.
- Kinderen bidden.
- Mensen in nood bidden.
- Gelovigen bidden.
- De Kerk bidt.

Jezus Christus bidt.

Wie bidt staat niet alleen.

Over bidden is veel te zeggen.
Het belangrijkste is dat je het doet.

Geregeld en regelmatig.

"Houd je gebed vast en houd je vast aan je gebed."

girorekening:

5448705

orthodox kerkgebouw

9265079

pastorale rekening: 1027022

t.n.v.

Orthodoxe Parochie Amersfoort

november 2005



bisschop metropoliet Panteleimon van Brussel en België	parochieraad	penningmeester Milenko Djordjević I
rector protopresbyter Stephan Bakker	voorzitter de rector	lid Annet van Hulzen
koorleidster matjoesjka Helena Bakker	kerkvoogd vacant	lid Tedros Gebremichael
koster Silouan Schreyer	secretaris vacant	lid Makrina Kroneman-Weijers

KERKENWERK

Stichting Vrienden

Naast de parochie bestaat sinds jaren de **Stichting Vrienden van de Orthodoxe Parochie Amersfoort**.

Dank God voor Arent-Johannes van Sminia die jarenlang, vaak als enig bestuurslid, de Stichting tot een materiële en personele steun voor de Parochie en voor de priester maakte.

Na de jaarcijfers over 2005 zal hij zijn taak als secretaris/penningmeester neerleggen.

Hij vraagt de parochieraad om iemand aan te wijzen die zijn taak gaat overnemen.

Daarnaast zal de nieuwe voorzitter goede, enthousiaste bestuursleden moeten vinden, die echt wat doen.

Zij moeten mensen van buiten de Parochie aan de parochie binden.

In een wereld die vaak zo koud soms afwijzend of zelfs openlijk vijandig is, zijn goede vrienden van groot belang.

Ben je zo iemand of ken je zo iemand?

Neem contact op met een van de leden van de parochieraad.

Zorg voor de zorgers

Binnenkort zal ik de vrouwen in de parochievragen om een werkgroep te vormen.

Een officiële parochiewerkgroep.

Haar opdracht wordt om te zorgen voor de zorgers.

Tot op heden heeft de parochie een gratis bisschop, een gratis priester, een gratis koorleidster, een gratis superkoster en zeer veel andere zaken gratis gehad.

En als God sponsort zal dat nog lang zo blijven.

Maar de dag nadert dat er een opvolger gezocht en gevonden moet worden.

Misschien verhoort God spoedig ons gebed om een diaken. Die zal dan opgeleid moeten worden. Misschien later studeren voor priester.

De toekomstige diaken en priester moeten tenminste een onkostenvergoeding kunnen krijgen. En later een pensioen.

Er moet een fonds gevormd waaruit dat betaald kan worden.

De taak van de werkgroep wordt om dat te ontwerpen en uit te voeren.

Vrouwen, zorg voor de zorgers!

Lustrum

Op zaterdag 16 en zondag 17 september viert onze parochie haar 5^e lustrum.

25 Jaar Orthodoxe Kerk in Amersfoort. Dat moet gevierd worden.

Hoogtepunt zal natuurlijk de feestelijke bisschoppelijke liturgie zijn.

Daaromheen moet een programma worden bedacht en uitgevoerd.

Laten wij samen nadenken over een goed, haalbaar programma.

Veel is mogelijk: een volksdans-workshop, een studiedag, een masterclass 'Bidden voor beginners', een festival van Orthodoxe films, de presentatie van een boek, een ...

Laten wij het tot een erezaak maken dat het vijfde lustrum voor iedereen een feest zal zijn.

Tijd

Als je dit allemaal leest vraag je je af: Wie gaat dat allemaal doen en waar haalt hij de tijd vandaan?

Goeie vraag.

Het enig mogelijke antwoord is: "Ik ga mij dit seizoen inzetten voor het lustrum en voor een van de twee andere onderwerpen.

Neem deze week je agenda en een potlood en reserveer de komende maanden bij voorbeeld de **woensdagavond** voor **KERKENWERK**.

Wacht niet op uw priester, bid God, denk na, overleg met anderen, begin maar vast.

*Zegen God
+ Stephan*