

# berichten

ORTHODOXE  
PAROCHIE  
AMERSFOORT

Apostelcommunie



## communie

Het woord communie komt van het Griekse koinonia, "gemeenschap".

Daarom heeft het in het Nederlands twee betekenissen:

① Het is de meest heilige en intieme geestelijke eenheid.

De 'communio', de band die Christenen in, met en door De Kerk met God en met elkaar hebben.

Geen werelds feest, ceremonieel of manifestatie kan dit benaderen.

② Het ontvangen van het Mysterie van de Eucharistie.

Hierin wordt de communio in het bijzonder gerealiseerd.

Christus noemt daarin het brood 'επιουσιον'; epi-oesion. Dat betekent

'bovenwezenlijk'. De heilige Johannes Chrysostomos vertaalt dat met 'dagelijks'. Zo leert hij ons om, als het kan, dagelijks te communiceren.

Om te communiceren moet jij je voorbereiden:

- je bidt
- je vast
- je biecht

Hoe je dat doet spreek je met je priester of je geestelijke vader af.

**Sta jezelf niet toe om de communie te nemen zonder deze drie.**

Een ontoereikende voorbereiding is geen reden om niet naar de kerk te gaan.

's-Zondags zijn we in de kerk.

Wij allemaal\*.

[Zie 1. (half 1 bestaat niet)]

\* Al's je 's-zondags moet werken kan het natuurlijk niet anders.

girekening:

5448705

orthodox kerkgebouw  
9265079

pastorale rekening: 1027022

t.n.v.

Orthodoxe Parochie Amersfoort

eind oktober 2005



|  |                             |                                      |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| bisschop<br>metropoliet Panteleimon van<br>Brussel en België | parochieraad                | penningmeester<br>Milenko Djordjević |
| rector<br>protopresbyter Stephan Bakker                      | voorzitter<br>de rector     | lid<br>Annet van Hulzen              |
| koorleidster<br>matjoesjka Helena Bakker                     | kerkvoogd<br><b>vacant</b>  | lid<br>Tedros Gebremichael           |
| koster<br>Silouan Schreyer                                   | secretaris<br><b>vacant</b> | lid<br>Makrina Kroneman-Weijers      |

## VAN HIER EN DAAR

### CHRISTINA

Christina is opnieuw met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek bracht een nieuwe longembolie aan het licht.

Ze is buiten levensgevaar, maar lijdt veel pijn.

Moge God haar en Johan ook verder bijstaan, redden en te hulp komen in haar ziekte.

### AMSTERDAM

De Russisch-orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas de Wonderdoener in Amsterdam heeft een nieuwe kerk.: de Tichelkerk in de Jordaan.  
HARTELIJK GEFELICITEERD

### PAROCHIEFEEST

**12 november**

Vandaag schrijft onze bisschop dat hij zich laat vertegenwoordigen door zijn hulpbisschop, bisschop Athenagoras van Sinope.

Laten wij er samen een echt feest van maken.

### JUBILEUM

Dinsdag 25 oktober vierde de Koptisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland haar 20-jarig jubileum.

In die 20 jaar is zij uitgegroeid tot een bloeiende Kerk met zeven parochies.

Met Gods zegen en de inzet van alle gelovigen is Aboena Arsenios erin geslaagd de Koptisch Orthodoxe Kerk



tot een waardevolle groep in de Nederlandse samenleving te maken.

Vader Stephan en matjoesjka Helena met Anba Damian, bisschop van Duitsland.

Anba, aboena, broeders en zusters:

**NOG VELE JAREN!**

### HEILIGE DIENSTEN

zaterdags 19.00 u. Vespers

zondag 10.30 u. Goddelijke Liturgie

De tijden zijn de de begintijden van de dienst, niet de vertrektijden van huis

### BIECHTEN

Als het niet anders kan, is er 's-zondags tot 10.30 tijd om te biechten.

Als je wilt kan het meestal anders:  
Zaterdag na de vespers.

Het heil ligt voor je klaar,  
je moet het wel komen halen!

### ZINGEN

De zangers oefenen 's-zondags van 9.45 tot 10.15 u.

### WEBSITE

Na jaren van wachten en gedoe is onze website een feit.

Hij heet voorlopig [www.orthodoxekerk.nl](http://www.orthodoxekerk.nl)  
Binnenkort wordt dat [www.orthodox-amersfoort.nl](http://www.orthodox-amersfoort.nl)  
Het is een site van en voor de parochie.

Al je vragen, opmerkingen, adviezen, inzendingen zijn welkom.  
Laat je maar horen.

Het is een dynamische site.  
Elke dag verandert er wel iets.

Kom maar kijken.

### PAROCHIERAAD

De parochieraad vergadert elke eerste woensdag van de maand.

Heb je iets waarvan je vindt dat de raad er naar moet kijken, zeg het aan een van de leden. Of geef het op een briefje.

### ZIEK

Een oudvader moest opstaan om naar de kerk te gaan voor het gemeenschappelijke gebed.

Maar hij voelde zich te ziek, te zwak om op te staan. Hij besloot om te blijven liggen totdat die hoofdpijn wat minder zou zijn.

Toen zei hij bij zichzelf: " Als ik toch moet sterven, dan is de kerk een betere plaats dan mijn bed.

En hij stond op, ging naar de kerk, boog zich neer, nam zijn plaats in.

Genezen en gesterkt.

*Zegen God  
+ Stephan*