

berichten

ORTHODOXE
PAROCHIE
AMERSFOORT

foto: Willem van Zadelhof



Tegeltjes tellen

Het kleine onkruid van de nalatigheid

Abba Johannes de Kleine zei: "Waakzaamheid is in je cel zitten en altijd aan God denken. Dat is wat in de Bijbel staat: 'In de gevangenis was ik, en U bent naar mij toe gekomen'."

Deze tekst wijst ons op het Jezusgebed. Nu zijn wij geen monniken. Wij kunnen niet in onze cel neerzitten en bidden. Het altijd aan God denken onder het voortdurend herhalen van de Naam van Jezus lijkt voor ons onbereikbaar. Volgens de woorden van Abba Johannes lijkt de nêpsis voor ons wereldlingen niet weggelegd.

De werkelijkheid is anders. Ieder van ons kan in de dag ogenblikken vinden die hij vrij maakt om zich terug te trekken. Kleine

ogenblikken waarin hij Jezus, de Reddende God, bij zijn leven betreft. Tijdens het tandenpoetsen, het traplopen, in de trein, in de rij voor de kassa of de koffie ... Als je er op gaat letten biedt God ons in de dag tientallen gelegenheden om te bidden.

Maak het tot een gewoonte en je zult al snel ontdekken hoeveel kansen je krijgt.

Doe de tv uit en merk hoeveel tijd je krijgt voor rust en gebed.

Schrik niet als je eerst tegen je eigen onrust op loopt.

En op de wc?

Enkele monniken vroegen hun grijsaard of je daar ook moet bidden. Hij zweeg even en zei toen: "Ook daar, want de woorden van David* zijn altijd op onze lippen."

Ook daar. In plaats van dwangmatig de tegeltjes te tellen kun je bidden.

Er is een gevaar dat vanaf het begin op de loer ligt. De vaders noemen het 'het onkruid van de nalatigheid'.

Verborgen in de grond van je ziel wacht het op een kans om te ontkiemen. Geef het geen kans om op te komen.

Gebruik de schoffel van de nêpsis. Ruk het onkruid uit.

Velen hebben door een ogenblik van nalatigheid het werk van jaren verloren.

* Hij bedoelt hier het (psalm)gebed.

dit moet ook:

girorekening:
5448705

orthodox kerkgebouw:
9265079

pastorale rekening:
1027022

Orthodoxe Parochie Amersfoort



juni 2005



bisschop metropoliet Panteleimon van Brussel en België	parochieraad	
rector protopresbyter Stephan Bakker	voorzitter de rector	penningmeester Milenko Djordjević
koorleidster matjoesjka Helena Bakker	kerkvoogd vacant	lid Gabriëlla Tates van Bekkum
koster Silouan Schreyer	secretaris vacant	lid Tedros Gebremichael

Van hier en daar

Mirjana Milutinović

Je moet de hartelijke groeten hebben van Mirjana. Het gaat haar goed. Ze woont met haar moeder in een dorpje 200 km ten zuiden van Parijs. Ze heeft Frans geleerd, vrienden gemaakt en ze is naarstig op zoek naar werk. Binnenkort krijgt ze een huis.

Jan Anne Kroneman

Op zondag 12 juni is Jan Anne Kroneman, echtgenoot van onze Makrina, opgenomen in de Orthodoxe Kerk.

Zijn naam is Johannes.

De plechtigheid vond plaats in de Russisch Orthodoxe Kerk van de Moeder Gods van het Snelle Verhoor in Rotterdam, voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie.

Mnogaja Ljeta!

Veel goede jaren!

op tijd

De Goddelijke Liturgie begint om 10.30u. Wil je op tijd zijn, dan moet je rond tien bij de kerk aankomen. Je hebt dan voldoende tijd voor je voorbereidingen: jas, plas, kaarsen opsteken en persoonlijk gebed, prosfoor kopen, dyptichen schrijven, biechten, plaats innemen.

kopij

Heb je iets te berichten; vind je een foto of een tekst die je met de anderen wilt delen, mail hem dan naar p.s.b@mac.com

AGENDA

► 1 & 2 juli vijfde lustrum van de Vereniging van Orthodoxen 'Heilige Nikolaas

van Myra' in Deventer. Omdat het leven van De Kerk gaat boven het verenigingsleven zal er in Amersfoort gewoon de Goddelijke Liturgie gevierd worden.

► Tussen 8 juli en 14 augustus zijn er geen diensten in Amersfoort.

De eerste Goddelijke Liturgie zal zijn op zaterdag 20 augustus.

► zondag 24 – zondag 31 juli
De Hoge Rielen, Kasterlee, België
Kinderkamp - Tienerkamp

schuld

Jezus Christus leert zijn leerlingen om te bidden: "Vergeef ons onze schuld..."

Zij leerden dat Hij door Zijn Kerk die vergeving schenkt. Dat gebeurt in de biecht.

Wij belijden God onze schuld. De priester in daarvan getuige. "...om alles wat gij zegt voor Hem te betuigen". Hij spreekt namens God de verzoening uit.

Daarom is het het beste om te spreken van het Mysterie van de Verzoening.

Als je het Mysterie hebt ondergaan kun je naar de communie.

Panagia Soemela

Turkse autoriteiten in Trapezunt hebben besloten om het beroemde Panagia Soemela klooster weer als klooster in gebruik te nemen. Dit is geen onverwachte daad van vriendelijkheid tegenover De Kerk. Het wordt ingegeven door het verlangen meer Russische religieuze toeristen te trekken.

Wij wensen allen een gezegende zomer. Zaterdag 20 augustus komen wij weer samen voor de Goddelijke Liturgie.

Gebed

"Vergeef, voordat je bidt, allen die jou hebben gekwetst en bid dan pas.

Alleen dan zal je gebed opstijgen naar Gods tegenwoordigheid.

Als je niet vergeeft, blijft het gewoon op aarde"

Afrahata de Pers



%

VALKENHOF 67
3862 LL NIJKERK

+ Stephan &
m. Helena