

berichten

ORTHODOXE
PAROCHIE
AMERSFOORT

Wandchildering in een kleine kapel aan de oostzijde van het meer van Kastoria.



Laat ons aandachtig zijn!

Hij ging op hem af en vroeg: "Bent u van ons of van de vijand?"

Hoe kwam dat nou?

Die vraag heeft iedereen wel eens gesteld.

Mijn vader Christoffor zei: "Beter dan een onderzoek achteraf is waakzaamheid op voorhand."

Van een woestijnvader wordt gezegd dat hij 'zijn geest tot zo een grote waakzaamheid had opgevoerd, dat hij om zo te zeggen bij elke stap, die hij waar dan ook zette, stil bleef staan en zijn gedachten onderzocht.'

Er staat: '... om zo te zeggen ...'. Hij verviel niet tot angstvalligheid. Hij gaf de indruk dat hij zelfs zijn voetstappen bedachtzaam, behoedzaam afwoog, om zeker te zijn dat ze geen aanleiding zouden worden tot een fout.

In de reinheid van het hart zagen de woestijnvaders het begerenswaardigste goed. Langs welke weg je daar ook wilde komen, hij liep langs de waakzaamheid.

Daar kenden zij verschillende termen voor. De opvallendste daarvan is *nêpsis*. Dit betekent eigenlijk nuchter, niet onder de invloed, niet dronken maar 'bij je positieven zijn'.

In de geestelijke wereld hebben wij daar geen woord voor. Een geestelijke soberheid die gepaard gaat met ascese. Het oude Nederlandse woord *verstorvenheid* komt er nog het dichtste bij. Het gaat om een voortdurende waakzaamheid, een permanente bezonnenheid.

Je komt het wel tegen als: bewaking van het hart, de geest in het oog houden, aandacht of oplettendheid.

De vaders die ons vanuit eigen onderzoek en oefening leren hoe die te bereiken en te bewaren is worden *nêptikoi* genoemd.

Tegenwoordig spreken wij over de *neptische vaders*.

Jozua, de man die Gods volk in het beloofde land bracht is hun voorbeeld. Op een dag verscheen hem de Vorst van de hemelse legers. Hij zag er uit als een man met een getrokken zwaard. En hij vroeg Hem wat wij tegen elke opkomende gedachte moeten zeggen:

"Bent u van ons of van de vijand?"

dit moet ook:

girorekening:

5448705

orthodox kerkgebouw:

9265079

pastorale rekening:

1027022

Orthodoxe Parochie Amersfoort

6e Orthodoxe Zomerkamp



2005

Orthodoxe Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman te Amersfoort

bisschop metropoliet Panteleimon van Brussel en België	parochieraad	
rector protopresbyter Stephan Bakker	voorzitter de rector	penningmeester Milenko Djordjević
koorleidster matjoesjka Helena Bakker	kerkvoogd vacant	lid Gabriëlla Tates van Bekkum
koster Silouan Schreyer	secretaris vacant	lid Tedros Gebremichael

Over de zichtbare en de onzichtbare kerk

Vereniging van Orthodoxen

De eerste groepen Orthodoxen die hier in de nieuwe tijd kwamen waren Russen, Grieken, Joegoslaven. Oorlog, politiek en economie brachten hen. Zij leefden hier in de hoop en verwachting terug te keren. Zij voelden zich leven in de diaspora. In de verstrooiing.

Daarom bleven hun Kerken ethnisch: Russische bleven Russisch, de Griekse Grieks en zo voort. Allemaal met hun eigen kerkelijke overheden en jurisdicties.

De Nederlanders die zich daarbij aansloten zagen zichzelf als horend bij die diaspora.



Langzamerhand werd duidelijk dat de Heilige Geest andere plannen had. Onder Zijn invloed begonnen enkele Russische bisschoppen de komst van Nederlandse parochies in woord en daad te stimuleren. Nederlanders werden opgeleid en gewijd.

En de parochies kwamen. Elke jurisdictie werd verrijkt met een of meer Nederlandse parochies. Een Nederlandse Orthodoxie begon te groeien. Maar de jurisdicties bleven bestaan.

Om de Eenheid van de Kerk te benadrukken en om als eenheid naar buiten te kunnen optreden werd vijftientig jaar geleden een vereniging opgericht.

Zij plaatste zich onder de bescherming van Nederlands meest geliefde en vereerde heilige: Sinterklaas.

De Vereniging van Orthodoxen 'Heilige Nikolaas van Myra' was een feit.

Op 1 & 2 juli a.s. viert zij in Deventer haar 25-jarig bestaan. Er is een uitgebreid

en interessant programma gemaakt. Op de koffietafel liggen de programmaboekjes.

Hoogtepunt is de Bisschoppelijke Liturgie die op 2 juli om 09.00 uur wordt gevierd in de Grote of St.Lebuinuskerk.

Wie had ooit kunnen bevroeden dat onder de bisschoppen twee nederlandstaligen zouden staan, die zouden voorgaan in een hoofdzakelijk Nederlandse Liturgie.

Hoe groot zijn uwe werken, Heer!

tijd

In het begin van haar tweede jeugd lijkt onze parochie te veranderen in 'een echte orthodoxe kerk'. Dat liever niet.

- Zorg dat je ruim voor het begin van de Liturgie binnen bent,
- bid voor de biechteling,
- bid met de lezer mee,
- draag de dienst door van seconde tot seconde in je hart mee te doen.

zomervakantie

Op 8 juli studeert onze dochter Vera aan het ICN af als metaalrestaurator. Daarvoor verschoven wij vanzelfsprekend onze vakantie een week.

Dat had tot gevolg dat de terugreis werd verplaatst naar 12 augustus.

Met de toestemming en zegen van onze bisschop metropoliet Panteleimon zijn er tussen 9 juli en 20 augustus geen diensten in Amersfoort.

De eerste Goddelijke Liturgie zal zijn op zaterdag 20 augustus.

Wij wensen u een gezegende zomer. Rust uit van een zwaar en inspannend jaar.

+ Stephan & m. Helena

Gebed

De innerlijke tempel

"Het is niet nodig om veel over het kapot maken van een kerk te treuren; tenslotte, ieder van ons, wat is God toch genadig, heeft zelf een kerk - het hart; ga daar naar binnen en bid, zoveel als je maar kracht en tijd hebt. Als die kerk niet goed opgebouwd en verlaten is (zonder innerlijk gebed) dan geeft een zichtbare kerk weinig goeds."

Aartsbisschop Barlaam aan Abdis M.,
Russia's Catacomb Saints, blz.281

Aan het werk

Het ziet er naar uit dat een jaar van bidden, heel hard werken en van felle tegenstand ons niet de gehoopte eigen kerk gaat brengen.

Er ligt een aantal ideeën klaar. Ze kunnen ons helpen om dichter bij een vaste eigen kerk te komen. De uitvoering ervan vraagt om hulp van mensen die tijd hebben en vrijmaken om mee aan te pakken.

VALKENHOF 67
3862 LL NIJKERK
P.S.B@MAC.COM

TEL: +31 (0)33 2452606
FAX: +31 (0)847102425