

berichten

ORTHODOXE
PAROCHIE
AMERSFOORT



Vader en Moeder

De zon heeft veel stralen, maar maar één licht.

Een boom heeft veel takken, maar slechts één kracht die komt uit een vasthoudende wortel.

Uit één bron kunnen veel verschillende stromen vloeien. Hun ongetemde vrijheid verbergt hun veelheid, maar hun eenheid zit hem in de bron.

Probeer je een straal van het zonlicht af te halen dan

dooft ze. De eenheid staat geen verdeling van het licht toe.

Breek je een tak van een boom, dan zal hij afgebroken niet meer kunnen uitbotten.

Snijd een stroom af van zijn bron en wat is afgesneden zal opdrogen.

Zo is het ook met de Kerk. Beschenen met het licht van de Heer, beschijnt zij met haar stralen de hele wereld.

Toch is het één licht dat overal naartoe wordt ge-
kaatst, zonder dat de een-
heid van haar lichaam
wordt gebroken.

Haar vruchtbare over-
vloed spreidt haar takken
uit over de hele wereld.

girorekening:

5448705

orthodox kerkgebouw

9265079

pastorale rekening: 1027022

t.n.v.

Orthodoxe Parochie Amersfoort

Hemelvaartsdag 2007



bisschop
metropoliet Panteleimon van
Brussel en België

penningmeester
Milenko Djordjević I

parochieraad

rector
protopresbyter Stephan Bakker

voorzitter
de rector

lid
Annet van Hulzen

koorleidster
matjoesjka Helena Bakker

kerkvoogd
Jaap Bunschoten

lid
Tedros Gebremichael

koster
Silouan Schreyer

secretaris
Maria Kardimou

lid
Makrina Kroneman-Weijers

Haar overvloedige stromen
laat zij vrijuit stromen.



Toch is er maar een
hoofd, één bron.

Zij is één Moeder die
overvloedig is in haar na-
geslacht, generatie op ge-
neratie.

Uit haar schoot zijn wij
geboren, haar melk heeft
ons gevoed, uit haar Geest
ademt onze ziel haar le-
vensadem.

De bruid van Christus kan
niet overspelig zijn. Zij is
onbedorven en zuiver. Zij
kent maar een thuis. Met
kuise ingetogenheid be-
waakt zij de heiligheid van
de ene rustbank.

Zij is het die voor de zonen
die zij baarde het konink-
rijk bezegelt.

Ieder die met de Kerk
breekt en een overspelige
eenheid aangaat, snijdt
zichzelf af van de beloften
die aan de Kerk zijn ge-
daan.

Wie de Kerk van Christus in
de steek laat zal nooit
Christus' beloningen ont-
vangen. Hij is een vreem-
deling, hij is een wereld-
ling, hij is een vijand.

Je kunt God niet als je Va-
der hebben wanneer je niet
langer de Kerk als je moe-
der hebt.

St. Cyprian van Carthago – ong. 250

Van hier en daar



Filmopname

Op zondag 12 mei hadden wij
een professionele filmploeg te gast.
De opnamen die zij maakten ko-
men in een bioscoopfilm die op het
filmfestival in Utrecht in premiere
zal gaan.

Gedoopt

Daniël, Sarah en Ruth Zehaye.



Nikitas, de zoon van Pavel
Pashevkin en Oksana Tsje-
kan.

Nog vele jaren!

*Zegen God
Stephan*

... wanneer je niet langer de Kerk als je moeder hebt.